

## Eenvoudig opstaan als verrassing

*Een gebed voor het wonder van het bestaan*

Bij dageraad zoek ik U, mijn rots en mijn  
vesting.

Ik plaats voor U mijn morgen en ook mijn  
avond.

Tegenover uw grootheid sta ik en ik beef.  
Want uw ogen zien de gedachten van mijn  
hart.

Wat is dat toch dat mijn harten mijn tong in  
staat zijn te bewegen?

Vanwaar die kracht in mij en mijn geest in  
mijn binnenste?

Zie, U schiept behagen in het lied van een  
mens.

Daarom zal ik U loven zolang Gods adem in  
mij is.

Rabbi Salomon Ibn Gabirol, in 'De Jezusruimte'  
van Benoit Standaert