

## Bij een stervende

Eeuwige God,  
Alfa en Omega,  
begin en einde,  
schepping en voltooiing,  
in de greep van pijn en onzekerheid  
willen wij deze lieve, dierbare mens  
in uw handen leggen.  
Voordat dit lijden ondragelijk wordt,  
voordat dit lieve lijf verder ontlusterd wordt,  
voordat dit leven alle menselijkheid moet prijsgeven,  
willen wij het aan U overdragen.  
Wij geloven dat zij/hij bij U  
geborgen zal zijn in vreugde en licht.  
Wij zullen ons dankbaar blijven herinneren  
al het goede dat het leven met haar  
voor ons betekend heeft.  
De dood zal niet komen  
als een dief in de nacht.  
de dood is uw dienaar  
die uw kind uitnodigt  
om terug te keren naar U,  
eeuwige, barmhartige God.  
Draag ..... nu op vleugels van medeogen  
over de drempel van dit leven  
naar een leven in volheid en vreugde bij U.  
En zegen hen die achterblijven.  
In de Naam van de Vader, de Zoon  
en de + heilige Geest. Amen

Uit: 'gezegend ben je'. uitg: Stichting midden onder u